



Liturgie voor de eredienst op

zondag 10 mei 2026 om

10.00 uur in de Protestantse Kerk te Nieuw-Vossemeer



Voorganger: ds. Marina van der Zwaag
Ouderling: mw. Plonie van Ooijen
Diaken: dhr. Arjan Wensink
Organist: mw. Gertje van Elsacker
Koster: dhr. Arjan Wensink
Videoteam: dhr. Jan Kleinjan

ONTMOETING

Voor de dienst luisteren we naar orgelspel

Welkom en mededelingen

Moment van stilte

De kaarsen worden aangestoken met het licht van de Paaskaars

Aanvangslied Lied 210: 1 en 2

1 God van hemel, zee en aarde
Vader, Zoon en heil'ge Geest,
die ons deze nacht bewaarde,
onze wachter zijt geweest,
houd ons onder uw gezag,
ook in deze nieuwe dag.

2 Neem mijn dank aan, deze morgen,
dat Gij alle dagen weer
al mijn angsten, al mijn zorgen
met mij delen wilt, o Heer.
Nooit ben ik geheel alleen:
Gij zijt altijd om mij heen.

Bemoediging en groet

V: God, grond onder onze voeten, steun in onze rug, dak boven ons hoofd

A: ZO BENT U AANWEZIG

V: Gedragen door verhalen, omringd door reisgenoten, beademd door wie
liefde is.

A: OP WEG NAAR MORGEN EN ONDERWEG SOMS EVEN THUIS

V: En U gaat met ons mee

A: UW VREDE WORDT ONZE VREDE. AMEN

Vervolg aanvangslied Lied 210: 3

3 Laat mij als een trouwe dienaar
door uw grote wijngaard gaan,
waar de liefde wordt beleden
en de waarheid wordt gedaan,
waar het recht bloeit als een roos
van uw liefde, eindeloos.

Gezongen Kyriegebed Lied 61, Geroepen om te zingen,
1 vrouwen, 2 mannen, 3 allen

61 GOD VOL VERGEVEN

Michel van der Plas Keltische melodie

(v) 1. God vol ver - ge - ven, wees ons ge - na - dig:
zie hoe wij le - ven ver van uw licht.
God vol mee - do - gen, zie hoe wij dwa - len
houd on - ze o - gen op U ge - richt.

(m) 2. Wij zijn vergeten op wie wij lijken,
naar wie wij heten sinds onze doop.
Wij zijn verloren wat wij bezaten
sinds wij herboren leefden van hoop.

(a) 3. U, onze morgen, houd U niet langer
voor ons verborgen: keer bij ons weer.
Wees in ons midden met uw genade,
leer ons weer bidden tot U als Heer.

Opmaat naar het Gloria

Glorialied Lied 47, 1x samen, 3x canon

47 GLORIA IN EXELSIS DEO
Gloria (canon) Taizé

I Glo - ri - a, glo - ri - a, in ex - cel - sis De - o!
II Glo - ri - a, glo - ri - a, hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja!
III

WOORD

Gebed voor we uit de Bijbel gaan lezen

Voor de kinderen

Schriftlezing: Johannes 15 : 9 t/m 17

9 Ik heb jullie liefgehad, zoals de Vader Mij heeft liefgehad. Blijf in mijn liefde:

10 je blijft in mijn liefde als je je aan mijn geboden houdt, zoals Ik me ook aan de geboden van mijn Vader gehouden heb en in zijn liefde blijf.

11 Dit zeg Ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn.

12 Mijn gebod is dat jullie elkaar liefhebben zoals Ik jullie heb liefgehad.

13 Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.

14 Jullie zijn mijn vrienden wanneer je doet wat Ik zeg.

15 Ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn meester doet; vrienden noem Ik jullie, omdat Ik alles wat Ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekendgemaakt heb.

16 Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht. Dan zal de Vader je alles geven wat je Hem in mijn naam vraagt.

17 Dit draag Ik jullie op: heb elkaar lief.

Luisterlied:

[Lied 322: Die chaos schiep tot mensenland | Petrus in het land | KRO-NCRV - YouTube:](#)

1, Die chaos schiep tot mensenland,
die mensen riep tot zinsverband,
Hij schreef, ons tot bescherming,
zijn handvest van ontferming.
Hij schreef ons vrij, met eigen hand.
Schrift die mensenoorsprong schrijft.
Woord dat trouw blijft.

2, Dat boek waarin getekend staan
gezichten, zielen, naam voor naam,
hun overslaande liefde,
hun overgaande liefde,
hun weeën die niet overgaan.
Schrift die mensendagen schrijft.
Licht dat aanblijft.

3, Zijn onvergank'lijk testament:
dat Hij ons in de dood nog kent –
de dagen van ons leven
ten dode opgeschreven,
ten eeuwig leven omgewend.
Schrift die mensentoeekomst schrijft.
Naam die trouw blijft.

Uitleg en verkondiging

Meditatief orgelspel

Zingen Lied 793: 1 en 2

1 Bron van liefde, licht en leven,
voor elkaar zijn wij gemaakt
door uw hand elkaar gegeven,
door uw vinger aangeraakt.
Laat ons op uw toekomst hopen,
gaandeweg U tegemoet;
dat wij samen lachend lopen
in uw grote bruiloftsstoet.

2 Bron van liefde, licht en leven,
zon die hartverwarmend schijnt,
woord van hogerhand gegeven,
trouw en teder tot het eind –
al zou ons een vijand haten,
al gaat zelfs de liefste heen,
liefde zal ons nooit verlaten:
Gij laat ons geen dag alleen.

ANTWOORD

Dankgebed, voorbeden, stil gebed, “Onze Vader”

Collecten,

1^e collecte voor Diaconie

2^e collecte voor Pastoraat

MEDEDELINGEN

Koffiedrinken

Wij nodigen u van harte uit om na de dienst koffie, thee of limonade te blijven drinken en elkaar te ontmoeten.

Kerkdiensten

Zondag 17 mei 2026 om 10.00 uur in de Martinuskerk te Halsteren. In deze dienst gaat ds. Karin van de Broeke voor.

Donderdag 14 mei Hemelvaart 09.45 uur Gezamenlijke BrabantseWal viering in Ossendrecht

Inspiratielezing – Land van Melk en Honing

11 mei 2026 19.30 uur

Emmaüskerk, Bergen op Zoom

Groene Kerk - Emmauskerk - Korenberg 90 - 11 mei 2026

INSPIRATIELEZING Land van Melk en Honing(h) door Nanning-Jan Honingh

Een verhaal over 20 jaar
groene landbouw
met Bijbelse principes
op een hectare
Zeeuwse grond
in deze tijd.

Over natuur waard-eren,
goed leven,
inspiratie,
zegen en mislukkingen.

Maandagavond 11 mei 2026
Emmauskerk Bergen op Zoom
Korenberg 90
Aanvang 19:30
Inloop vanaf 19:15
Toegang, koffie en thee
Gratis (collecte)

informatie? groen@emmauskerk-boz.nl

Hemelvaartsdag, 09.45 uur in de kerk in Ossendrecht, Dorpsstraat 10

De uitzending van de dienst op Hemelvaartsdag kan ook gevolgd worden via:

YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=XnNrxpOJvKY>

Of <https://woensdrecht.protestantsekerk.net/kerkdienst.aspx?IntNavId=17628&IntEntityId=441111>

Kerk- op- Schootdienst in de Ontmoetingskerk 17 mei 2026 11.45-12.15 uur in de Ontmoetingskerk te Bergen op Zoom

Thema is "DOPEN". Meer info: zie Brabantse Wal nieuwsbijlage -
gemeentebrief

Van harte welkom

Inloopochtend Nieuw-Vossemeer – 20 mei 2026

Per abuis staat er een verkeerde datum in de gemeentebrief voor de
inloopochtend in Nieuw-Vossemeer.

Deze inloop is op **20 mei** om 10.30 uur bij Maddy van de Velde,
Ph. van Dorpstraat 9. Aanvang 10.30 uur.

Pinksterzondag 24 mei 2026

Kerkdienst met **rood** accent, door **rode** kleding te dragen en/of een **rode** roos mee te brengen naar de kerk.

Rood is de kleur van Pinksteren.

Open Kerk 6 juni 2026 - workshop ganzeveerschrijven!

Door Katelijn Vooijs

Aanmelden vóór 23 mei: vooijsmail@kpn.com.

Volg ons op: facebook (@pghnv) en Instragram (@pknhnv) of www.pghnv.nl/

Berichtjes sturen naar: communicatie@pghnv@gmail.com